

De Hemel - De Warande

Klein Harelbekestraat 33

Herberg van 1896 tot 1902 en van 1921 tot 1928

Uitbaters:

1896 Snauwaert Jean x Van Hee Marie Sylvie
(zij trokken naar 'De Vlaamse Leeuw')

1921 Allegaert Camiel x Belaen Eugenie



De Hemel is afgebrand en heropgebouwd door metser Richard Verhelle uit de eerste *Groenen Boomgaard* in de Kallestraat, dit voor rekening van eene Busschaert, en herdoopt tot *De Warande*. In 1921 kwam het echtpaar Kamiel Allegaert en Eugenie Belaen er wonen. Zij kwamen uit *De Trombone* in de Brugsestraat. Ze stopten met het café rond 1928 toen hun meisjes 'aankwamen'. Ze bleven er echter wonen. Vader Kamiel overleed in 1947. Het jaar daarop werd het huis verkocht aan Maurice De-ganck. Nu wordt het huis bewoond door Noëlla Demeulemeester, de weduwe van diens zoon Lucien.



— *Tragische brand.* — Zondag avond, rond 10 1/2 ure, ontstond een hevige brand ter herberg « De groene Bogaard », gehouden door Richard Verhelle, metser, gelegen wijk Muizelhoek, te Hulste.

De huisgenooten Verhelte waren nog maar eenigen tijd te bed, toen zij door vreeselijk gekraak en geknetter ontwaakten en zagen dat hunne met stroo gedekte woning en aanhoorigheden in vuur en vlam stonden.

Onmiddellijk sprongen de echtgenooten Verhelle hunne kinderen ter hulp en konden slechts met de groote moeite vier hunner lievelingen redden; toen zij het vijfde, een kindje van omtrent 3 jaren wilde redden, was zulks bijna onmogelijk geworden daar de brandende woning een echte vuurpoel geworden was.

Ouders en kinders en geburen stonden te jammeren; toen eensklaps Jan Snauwaert een gebuur van Verhelle, moedig de brandende woning binnendrong; na eenige oogenblikken verscheen hij met het kindje, en bracht het behouden in de armen der weenende moeder.

Eene welgemeende ovatie werd door de omstaanders aan den onverschrokken redder gebracht.

Gansch het lotis met bijgebouwen, geld, juweelen, meubelen, oogst, alm, een rijwielt, enz., enz, werden vernield.

Er bestaat gedeeltelijke verzekering. De woning hoorde toe aan de weduwe Vandekerkhove, van Hulste.

De woning van Jan Snauwaert heeft ook veel schade geleden.

Dank aan de tussenkomst van de geburen en Jan Snauwaert werd eene echte ramp vermeden want dichtbij stond de vlasfabriek en eene groote schuur vol met vlas van Jan Snauwaert.

De schade is zeer groot, de oorzaak is onbekend. Een onderzoek is door den veldwachter Libeer ingesteld.

De eerste uitbater, vlaskoopman Jean - Jan Snauwaert trok in 1911 van herberg *De Hemel* naar *De Vlaamse Leeuw*, die vlak naast herberg *De Groene Boomgaard*, in de Kallestraat, lag. In een artikel dat verscheen in *De Denderbode* op 20 augustus 1911 lezen we dat *De Groene Boomgaard* in brand staat en dat Palmer, het driejarig zoontje van Richard Verhelle, door Jan uit de vlammen gered wordt.